

Hippson Lifestyle

Publicerad: 2012-04-28



Hos Stall Selin samsas hästägare i alla åldrar.

Bild 1 av 14

Fiffiga stalltips från iderik nybyggare

När Jennie Marsell skulle bygga nytt stall på gården var familjen enig - det skulle inte "bara" vara ett stall utan också vara en plats där man kunde umgås, fika eller sätta sig och läsa en bok. Jennies man är inte hästintresserad, men även han skulle trivas i stallet.

- Man har ju varit i många stall där det inte ens finns en toalett. Det är inte så kul att behöva kissa i en box, skrattar hon.

Text: Anki Yngve

Foto: Marianne Ahlm och Jennie Marsell

Jennie är 39 år och bor i Billdal utanför Göteborg. Hon har ridit och haft egen häst i stort sett hela livet, men hade ett uppehåll under tiden då hon fick sina två barn. För fyra år sedan tog Jennie upp hästeriet igen - och köpte ett rutinerat hoppsto som hon har börjat tävla med lite smått.

Så småningom blev det även en ponny till den sjuåriga dottern och familjen bestämde sig för att köpa gård. När den perfekta hästgården blev till salu, bara tio minuters promenad från familjens bostad, slog de till.

Ville ha inackorderingar

Gården hade ett befintligt stall med fem boxar, vilket var färre än vad familjen egentligen hade tänkt sig. Jennie vill gärna ha ett par hästar till längre fram, hon betäcker eventuellt sitt sto och kanske kommer dottern att vilja ha ytterligare en ponny så småningom. Samtidigt har familjen hela tiden sagt att om de skaffar ett eget

Thule Hästrailers

Hästrailers av hög kvalitet. Thule classic endast 51900 SEK
www.nordmarkensmotor.se/Thule

Hästens webbsida

Från Hästens. Gjorda för dig för bästa tänkbara sömn
www.Hastens.com

Konkurs lastbilar

Lastbilar säljes ur konkurs. Hinn först gör en bra affär nu!
www.bizellit.com

Google-annonser

ställe ska de också ha inackorderingar.

- Vi vill inte vara ensamma i stallet, det blir för tråkigt! Så runt tio platser tyckte vi skulle bli lagom, då blir det liv och rörelse men är ändå så pass litet att vi inte behöver ha anställda.

Det befintliga stallet renoverades från grunden. Själva ladan är från år 1900, men den har byggts om flera gånger under årens lopp. Här fick nästan allt göras om, till och med taket höjdes.

- Med facit i hand skulle jag nog ha rivit det gamla stallet och byggt helt nytt i stället. För renoveringen blev i stort sett lika dyr som bygget av det helt nya stallet, vi har fått fixa och trixa väldigt mycket, berättar Jennie.

Renoveringen av det befintliga stallet blev det första projektet på gården - familjen blåste ut allt, bytte taken och beställde boxar från utlandet.

- Boxarna skulle komma efter sju veckor, men de blev ytterligare sju veckor försenade. Våra inackorderingar skulle ju flytta in, så vi fick hyra tävlingsboxar åt dem. När de ordinarie boxarna väl kom fick vi montera en i taget och flytta omkring allt eftersom hästarna redan stod i stallet, säger Jennie, och ler åt de kaotiska minnena.

Stallet kom i sektioner

När renoveringen var avklarad påbörjades bygget av det helt nya och egenritade stallet, med sex boxplatser. Projektet inleddes förstås med markarbeten och med gjutandet av bottenplattan, vilket tog sin tid. Men själva stallbygget gick fort!

- Vi använde oss av Sverigestallet som leverantör av byggnaden, vilket var väldigt smidigt. De hade redan byggt klart stallet i sektioner hos sig, så väl på plats kom de bara och satte upp dem. Från en dag till en annan hade vi ett stall, säger Jennie.

Den här gången beställdes boxinredningen från en svensk leverantör och boxarna kom samma dag som det var utlovat.

- Vi hade lärt oss en läxa från renoveringen av det gamla stallet, den här gången hade vi satt inflyttningsdagen en månad senare än vad stallet var beräknat att vara klart. Så vi hann till och med ha inflyttningsfest i det tomma stallet en vecka innan hästarna kom! Den 1 april i år flyttade hyresgästerna in i det nya stallet, som är öppet upp tillnock och som därmed är väldigt ljust och luftigt.

Genomtänkt in i minsta detalj

Det nya stallets disposition är väldigt genomtänkt. Ena änden består av de sex boxarna, tre på var sida av stallgången. I den andra änden finns bland annat tvättstuga med stor maskin och luftavfuktare, dusch, toalett och en helkaklad spolspila.

- Sedan har vi byggt en jättestor sadelkammare och ett stort och härligt fikarum med kök, berättar Jennie.

Familjen visste att de skulle få köpa gården ganska långt innan de fick tillträde. Så Jennie och hennes man satt en hel sommar och spånade kring hur de ville ha det.

- För mig var det till exempel viktigt att min femårige son, som inte rider, ska kunna vistas i stallet. Därför prioriterade vi ett stort fikarum med utsikt över paddocken, där han kan gå in och värma sig eller sitta och titta på tv när jag rider.

Fikarummet är det Jennie är allra mest nöjd med i hela stallet.

- Det är det utrymme som utnyttjas mest. Vi har försökt anpassa inackorderingarna så att det ska finnas jämnåriga kompisar till vår sjuåriga dotter. Småtjejerna kan ju inte vara i stallet ensamma, så

relaterade artiklar

- [Drömmen om att bo på hästgård: På Ekeby har drömmen precis börjat](#)

fikarummet är väldigt uppskattat av föräldrarna. I går satt till exempel en pappa där inne och jobbade en stund medan dottern fixade med hästen, berättar hon.

Smart gödselhantering

En annan sak Jennie är väldigt nöjd med är gödselhanteringen.

- De vi köpte stället av hade en traditionell gödselplatta. Men vi har byggt in gödselcontainern i ett litet hus, med en rejäl ramp upp.

Det gör dels att man slipper se den fula gödselhögen, dels blir det inget läckage av gödsel till marken eftersom containern står skyddad från regn.

- Att gödseln inte blir regnblöt och tung gör faktiskt även att containern blir billigare att tömma, man betalar per kilo vid deponin. Miljö och hälsa från kommunen har varit här och inspekterat, de tycker att lösningen är fantastiskt bra.

En annan smart detalj är att Jennie har lagt in golvvärme i spoltspiltan. Men inte för själva värmens skull, utan för att torka upp fukten.

- När man spolat hästarna blir det ju vanligtvis väldigt fuktigt i stallet. Men när vi har spolat sätter vi bara på golvvärmen med timer i en timme. Då torkar det upp på nolltid och luften i stallet är därför väldigt bra, säger hon.

Så här med facit i hand är Jennie väldigt nöjd med hur det nya stallet blev.

- Det är svårt att veta hur det faktiskt kommer att bli när man sitter där på sin kammare och skissar!

Ett jobb och en livsstil

Förutom de två egna hästarna står det i dag nio inackorderingar i de båda stallen. Det gör att Jennie i stort sett jobbar heltid med att sköta gården och hästarna. I och med att hon har en son som bara är fem år gammal känns det extra skönt att ha ett jobb som hon kan planera själv.

- Sedan har vi ju hållit på att renovera och bygga i ett helt år. Vi har visserligen tagit hjälp med själva arbetet, men vi har inte haft helentreprenad utan jag har varit projektledare.

Att färdigställa gården har varit ett heltidsjobb i sig.

- I många fall vet man ju hur man vill ha det, till exempel hur boxarna ska se ut. Men sedan är det en massa andra val du ska ta ställning till och det händer mängder av oförutsedda saker under projektets gång, berättar Jennie.

Familjen bor fortfarande kvar i sitt tidigare hus, som ligger tio minuters promenad från hästgården.

- Det är nog bra för oss att inte bo på själva gården, vi har inte några hyresgäster som kommer och knackar på när vi är lediga...

Jennie förklarar att det visserligen finns ett bostadshus på gården, men det hyr familjen ut till en av dem som har häst i stallet.

- Hon sköter även morgon- och kvällsfodringarna, det är hur bra som helst!

När det gäller ridmöjligheter finns det en paddock på gården, två olika tränare kommer regelbundet och hjälper de ryttare som vill.

Dessutom är det bara sju minuters skrittpromenad till Billdals ridhus. Inte konstigt att Jennie och de andra ryttarna trivs!

Jennies tips till blivande stallbyggare

1. Kolla upp alla regler

Innan du ens börjar skissa på stallet är det viktigt att ta kontakt med kommunen och att gå igenom alla regler som finns. Vid nybygge är det otroligt mycket att hålla reda på. Själv har Jennie gått kursen "Säker hästgård" i Länsförsäkringars och Agrias regi. Den kan hon verkligen rekommendera.

- Det var jättebra, jag är så glad att jag gick den.

2. En bra elektriker är guld värd

- Se till att ta kontakt med en riktigt bra elektriker. Runt elen i stallet är det nog nästan mest regler, berättar Jennie.

Eftersom hennes stall dessutom är kvalitetsmärkt som "Säker hästgård" finns det extra mycket bestämmelser, bland annat måste alla elektriska apparater gå på timer. Stallet är även byggt med brandceller och med plåtdörrar, för att försvåra spridning om en brand skulle uppstå.

3. Inspireras av andra

Ytterligare ett tips Jennie har är att åka runt till andra som har byggt stall nyligen, för att se vad de har gjort och för att dra lärdom av deras erfarenheter.

- Var inte rädd för att fråga om du får komma och titta. De flesta som har byggt nytt är stolta och visar gärna upp sitt stall!

Jennie har själv åkt runt en hel del, men berättar även att hon har kollat på bildspel från olika stall på Hippson.se. Bland annat är inredningen i sadelkammaren och i tvättstugan inspirerad av ett sådant drömstall.

- Fast i det stallet var allt byggt i teak, vi har använt betsad furu. Det blev lika snyggt!

4. Undvik glädjekalkyler

Till sist, det är lätt att ryckas med av sina stalldrömmar. Men Jennie påpekar att det är dyrt att bygga, så det gäller att vara realistisk och att hålla stenkoll på sin budget.

OBS! Missa inte bildspelet med 14 foton i toppen på sidan. Du når det genom att klicka på den cerisa pilen!



Anki Yngve

redaktion@hippson.se

1 kommentar



Johanna Alnten 2012-04-29 09:49

Riktigt drömstall, vår ponny bor som en kung här:-)